

# Zingt voor de Heer dit vrolijk lied

Melodie: gezang 400

Tekst: A. F. Troost

Koorbewerking: Martin den Boer

Sop.  
Alt



1 Zingt voor de Heer dit vrolijk lied, hal-le-lu-ja,  
al slaapt gij vast, al waakt gij niet, hal-le-lu-ja,  
2 Al val ik tegen, Hij valt mee, hal-le-lu-ja,  
Hij wandelt met mij op de zee, hal-le-lu-ja,  
3 Hij waakt, Hij slaapt en slui-mert niet, hal-le-lu-ja,  
Hij ziet, Hij ziet wat gij niet ziet: hal-le-lu-ja,  
4 Zing dan voor Hem uw le-ven lang, hal-le-lu-ja,  
zingt door tot aan zons-on-der-gang, hal-le-lu-ja,

Ten.  
Bas



van vreug-de kraait op-nieuw de haan, hal-le-lu-ja,  
de Heer is waar-lijk op-ge-staan, hal-le-lu-ja,  
Hij zendt mij uit, Hij zegt mij: Gal, hal-le-lu-ja,  
al zeg ik nee, toch zegt Hij ja, hal-le-lu-ja,  
als on-ze nacht is heen-ge-gaan hal-le-lu-ja,  
dan breekt met kracht het paas-licht aan, hal-le-lu-ja,  
al neemt de slaap van u be-zit, hal-le-lu-ja,  
uw Heer en Hei-land waakt en bidt, hal-le-lu-ja,

