

# O kostbaar kruis

(Gezang 192)

Tekst: Isaac Watts  
Vertaling: W. Barnard

Melodie: Edward Miller  
Koorzetting: Martin den Boer

Sopraan  
Alt



1. O kostbaar kruis, o wonder Gods, waaraan de  
2. Bewaar mij dat ik roemen zou dan in mijns  
3. O angst en liefde onder een vermengd als  
4. Het rode bloed, zijn koningskleed be- dekt het  
5. En door zijn dood en door zijn bloed is nu de  
6. De aarde zelf is veel te klein voor wie U

Tenor  
Bas



7

Sop.  
Alt



Prins der glo- rie stierf; ik wil om U zijn  
He- ren Chris- ti dood. Al wat ik an- ders  
wa- ter en- lij- als bloed, zij wat ik an- ders  
schan- de- lij- ke kruis, dat wordt door al- het  
we- reld- dood- voor mij. Ik ben ge- stor- ven,  
waar- lijk lo- ven wil. Uw lief- de is een

Ten.  
Bas



12

Sop.  
Alt



zon- der trots, ik acht ver- lies wat ik ver- wierf.  
noe- men zou is niets bij dit mys- te- rie groot.  
wonder heen van Hem die op de aar- de boet.  
wat Hij leed de le- vens boom van 't re- ra- die