

Gez. 479 Aan U behoort, o Heer der heren

Tekst: Jan Wit
Koorzetting: Martin den Boer

Sop.
Alt



1. Aan U be- hoort, o Heer der he- ren, de aar- de
2. Gij roept het jon- ge le- ven wak- ker, een tuin bloeit
3. Gij hebt de bloe- men op de vel- den met ko- nin-
4. Laat dan mijn hart U toe- be- ho- ren en laat mij

Ten.
Bas

4



met haar wel en wee, de stei- le ber- gen, koe- le
rond het o- pen graf. Er rui- sen hal- men op de
klij- ke de- pracht be- bereid gaan met zor- ge- lo- ze vo- gels
door de we- reld gaan met o- pen o- gen, o- pen

7



me- ren, het vas- te land, d'on- zeek- re zee. Van U ge-
ak- ker waar zich het zaad on- ver- lo- ren gaf. En ve- le
mel- den dat om Gij uw uw schep- ping niet re- ver- geet. 't Is ve- al- les
o- ren om al uw uw te- kens te ver- staan. Dan is het

10



tui- gen dag en nacht Gij hebt ze heer- lijk voort- ge- bracht.