

# Ik kniel aan uwe kribbe neer

Gezang 141

Harmonisatie: J.S. Bach

Sopraan  
Alt

1. Ik kniel aan u- we krib- be neer, o Je- zus, Gij mijn  
2. Voor ik als kind ter we- reld kwam, o zigt Gij voor mij ge-  
3. Te- mid- den van de nacht des doods zigt Gij, mijn Zon, ver-

Tenor  
Bas

5

le- ven! Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt ge-  
bo- ren. Eer ik een woord van u ver- nam, hebt Gij mij uit- ver-  
re- zen. O zon- licht, mild en ma- te- loos, uw gloed heeft mij ge-

9

ge- ven. O neem mijn le- ven, geest en hart, en  
ko- ren. Voor- dat mijn uw hand mij het heeft en ge- hart, en  
ne- zen. O Zon die door mij het don- ker maakt, werd  
en

12

laat mijn ziel in vreugd en smart bij U ge- bor- gen we- zen.