

Licht, bron van louter leven

(melodie: Es ist ein Ros entsprungen)

Tekst: A.F. Troost
Koorzetting: Martin den Boer

S
A



1 Licht, bron van louter leven, ster stralend in de nacht,
2. Uw liefde zal ons leiden, geen wind die uw vlam dooft;
3 Kind, minste van de menssen, klein vonkje valend vuur,
4. Ster, vallend in de stilte, uw licht doet ons verstaan:

T
B



6



hoog aanzich schreven teken oplichten, onverwacht,
dat licht zal zich ver spreiden, op dan sen op ie ders hoofd.
wat zou den wij nog wen sen? Dit e ne: in dit uur
Gods vlam trekt on ze kil te man tels van lief de aan.



11



in vrij e val om laag de he mel kust de aar
Valt een maal on ze ster, hoe zal de he mel de aar
te zien uw lach end van licht; de he mel de aar
Ons kou de hart van steen breekt als de bloe sem o-



15



de, mor gen om helst van daag.
len? Nie mend valt ill te ver

