

# Wat de toekomst brengen moge

Naar de gelijknamige melodie van "The Rose"

Koorbew. Martin den Boer

1. Wat de toe- komst bren- gen mo- ge, mij ge- leidt des He- ren  
2. Heer ik wil uw lief- de lo- ven, al be- grijpt mijn ziel U  
3. Laat mij niet mijn lot be- slis- sen: zo ik mocht ik durf- de  
4. Waar de weg mij bren- gen mo- ge, aan des Va- ders trou- we

5

hand; moe- dig sla ik dus de o- gen naar het on- be- ken- de  
niet. Za- lig hij, die durft ge- lo- ven, ook wan- neer het oog niet  
niet. Ach, hoe zou ik mij ver- gis- sen, als Gij mij de keu- ze  
hand, loop ik met ge- slo- ten o- gen naar het ons be- ken- de

9

land. Leer mij vol- gen zon- der vra- gen; Va- der wat Gij doet is  
ziet. Schij- nen mij uw we- gen dui- ter, zie ik vraag U niet: waar-  
liet! Wil mij als een kind be- han- d'len, dat al- leen de weg niet  
land.