

Wat de toekomst brengen moge

Naar de gelijknamige melodie van "The Rose"

Koorbew. Martin den Boer



1. Wat de toe- komst bren- gen mo- ge, mij ge- leidt des He- ren
2. Heer ik wil uw lief- de lo- ven, al be- grijpt mijn ziel U
3. Laat mij niet mijn lot be- slis- sen: zo ik mocht ik durf- de
4. Waar de weg mij bren- gen mo- ge, aan des Va- ders trou- we

5



hand; moe- dig sla ik dus de o- gen naar het on- be- ken- de
niet. Za- lig hij, die durft ge- lo- ven, ook wan- neer het oog niet
niet. Ach, hoe zou ik mij ver- gis- sen, als Gij mij de keu- ze
hand, loop ik met ge- slo- ten o- gen naar het ons be- ken- de

9



land. Leer mij vol- gen zon- der vra- gen; Va- der wat Gij doet is
ziet. Schij- nen mij uw we- gen dui- ter, zie ik vraag U niet: waar-
liet! Wil mij als een kind be- han- d'len, dat al- leen de weg niet
land