

# Jezus leven van mijn leven

GEZANG 49 (Bundel 1938)

Koorbew: Martin den Boer

Sop.  
Alt



1 Je- zus, le- ven van mijn le- ven, Je- zus, dood van mij- nen dood,  
2 Gij, o Je- zus, hebt ge dra- gen las- ter- ing- en, spot en hoon,  
3 Heer, ver- zoe- ner van mijn zon- den, Hei- land, die mij hebt ge- zocht,  
4 Dank, mijn Hei- land, voor uw lij- den, voor uw bitt'- ren bang- en nood,

Ten.  
Bas



die voor mij U hebt ge- ge- ven, in de bang- ste zie- le- nood,  
zijt ge- bon- den en ge- sla- gen, Gij des Va- ders ei- gen Zoon,  
die mijn boei- en hebt ont- bon- den, en voor God mij vrij- ge- kocht,  
voor uw hei- lig, bid- dend strij- den, voor uw trouw tot in den dood,



op- dat ik niet hoop'- loos ster- ven, maar uw heer- lijk- heid zou er- ven,  
om van schuld en eeu- wig lij- den mij, ver- loor'- ne, te be- vrij- den,  
ik, on- rein in schuld ver- lo- ren, ben op- niêrw in U ge- bo- ren:  
voor de won- den, U ge- sla- gen, voor het kruis, door U ge- dra- gen;

