

Vader vol van mededogen

(Gez. 159 bundel 1938)

Tekst: R. Feith
Melodie: C. de Pauw
Koorbew. Martin den Boer

sopr/alt

1 Va- der vol van me- de- do- gen, zie op
2 Zelfs mijn tra- nen en- ge- be- den, ke- ren
3 Ja in U is red- ding, le- ster- ven, schuld- ver-
4 Blijf in le- ven en in ster- ven 't e- nig

ten/bas

sopr/alt

mijn el- len- de mij neer, wend tot mij er- bar- mend'
schul- dig tot- tot mij weer, als van ik voor uw troon mag
ge- ving kracht van mijn hart! Wat kan mij der ne ons ziel ge-
rust- punt van mijn hart! Wat kan mij der ne ons ziel niet

ten/bas

sopr/alt

o- gen! Va- der, vol van me- de- do- gen, zie op
tre- den. Zelfs mijn tra- nen en- ge- be- den, ke- ren
ge- ven, Ja blijft bij U is red- ding, le- ster- ven, schuld- ver-
der- ven, blijft G' in le- ven en in ster- ven on- der

ten/bas