

Jeruzalem, o stad van heil en vrede

Tekst: A.F. Troost

Muziek: Martin den Boer

Sop. Alt

1. Je- ru- za- lem, o stad van heil en vre-
 2. Dan zult gij zien, Hem die gij hebt door- sto-
 3. Om- ringd door wol- ken is Hij op- ge- va-
 4. Je- ru- za- lem, een- maal daalt gij her- bo-
 5. Uw Ko- ning komt ! O, vol- ken, stroomt nu sa-

Ten. Bas

de, ver- hef uw poor- ten, maak uw stra- ten wijd,
 ken, die ook voor u het kruis ge- dra- gen heeft
 ren, ver- hoogd als Ko- ning in Zijn ma- je- steit,
 ren, een- nier- we stad, de ho- ge he- mel uit
 men, naar de- ze stad, die God zich heeft be- reid;

(U) (zij) (de) (glo-) (rie)

uw Ko- ning komt ! Wan- neer Hij bin- nen rijdt (Hij bin- nen
 en is ver- re- zen uit het graf; Hij leeft ! (uit 't graf Hij
 tot- dat Hij we- der- komt te Zij- ner- tijd (te Zij- ner
 ge- tooid, ver- sierd, voor God, zo als een bruid (zo als een
 Je- ru- za- lem, ver- heug u, wees ver- blijd, (Ja wees ver-