

De maan is opgekomen (gez. 391)

melodie: J.A.P. Schulz 1790
Koorzetting: Martin den Boer

Sop.
Alt



1 De maan is op-ge-ko-men. De aar-de ligt - in
2 De we-reld die ver-stil-de en zich in sche-mer
3 Ziet gij de maan? De scho-ne wil zich maar half ver-
4 Wij men-sen, arm en zon-dig, on-mach-tig en on-
5 Doe ons uw heil aan-schou-wen, niet op ons oog ver-
6 La-ten wij a-men zeg-gen en ons te sla-pen

Ten.
Bas

5



dro-men. De - nacht is stil en klaar - De donk - re bos-sen
hul-de, wordt in-ni-ger ver-trouwd en houd u zo ge-
to-nen, toch is hij er ge-heel. Zo zijn er gro-te
mon-dig, wat den-ken wij dan wel? Of wij ons al ver-
trou-wen, niet blij zijn met de schijn. Doe ons de een-voud
leg-gen. Kil wordt de a-vond-wind. God, weer van ons het