

# God onze hoop

tekst: Tjeert de Vries  
melodie: Herbert Howells  
Koorzetting: Martin den Boer

sopr/alt 1



1 Al mijn hoop en mijn ver-lan-gen is ge-richt op U, mijn God. Gij door-  
2 Dank, dat Gij mij wilt om-rin-gen, dat ik, Heer, U ken-nen mag. Leer mij  
3 Laat mij uw na-bij-heid mer-ken, bid-dend vra-gen om uw Geest. Wil 't ge-

ten/bas



sopr/alt 5



ziel en kent mijn gan-gen en be-stuurt mijn le-vens-lot. U al-  
U de lof te zin-gen voor uw goed-heid el-ke dag. Laat voor-  
loof in mij ver-ster-ken, doe mij uit-zien naar uw feest. Lof en

ten/bas



sopr/alt 9



leen, an-ders geen, leidt mij zel-ve naar U heen.  
taan u-we naam in mijn hart ge-schre-ven staan.  
eer-leg ik Heer knie-lend aan uw voe-ten neer.