

Het lied van ster en Woord

Tekst: Anka Brands

arr. Martin den Boer

koor

1

1 Wij- zen uit het Oos- ten bren- gen on- rust in in Je-
2 "Waar is uw ge- bo- ren Ko- ning hier in het pa-
3 En wij we- ten uit- de Ko- boe- ning dat u op een
4 Als zij bij het stad- je ko- ken, men, blijft u de ster volk
5 Is- raels Ko- ning is ge- von- den, die zijn volk daer-
eens

koor

4

ru- za- lem: zij ver- tel- len won- de- re din- gen,
leis- mis- schien? Aan- de- he- mel in- het oos- ten
ko- ning wacht; en- we- wil- len Hem be- zoe- ken,
bo- ven staan; zij- we- be- schijnt een- klei- ne wo- ning,
lei- den zal en, tot Her- der uit- ge- zon- den

koor

7

geest- drift is er in hun stem:
heb- ben wij zijn ster mee- ge- zien.
heb- ben de wij- ten- zen mee- gen. bracht."
waar- de wij- zen- de- bin- den gaan.
zacht zijn- kud- de- wei- den zal. Glo- ri- a,

koor

10

glo- ri- a in ex- cel sis De- o. Glo- ri- a,