

Pelgrimslied

Tekst: Bernard Smilde
Melodie: John Hughes
Koorarr. : Martin den Boer

Sop.



1 Wees mijn Leids - man trou - we Hee - re, voer mij, pel - grim,
2 O - pen Uw kris - tal - fon - tei - nen, waar de heil - stroom
3 Komt het uur, dat ik moet ster - ven, red mij dan uit

Ten.



door de nacht. Ik ben zwak, maar Gij zijt mach - tig, van Wie 'k al mijn
uit ont-springt. Laat Uw wolk - ko - lom ver - schij - nen als mij moed en
angst en nood. Doe mij Ka - na - an be - er - ven; vrij van Sa - tan,



steun ver-wacht. Brood des he - mels, brood des he - mels, voed mij door uw heil-'ge
kracht ont - zinkt. Doe mij rei - zen, doe mij rei - zen door Uw trou-we zorg om -
hel en dood. Feu - via du - rend. eeu - via du - rend maak ik dan Uw lief - de

Zichtexemplaar



kracht,
ringd,
groot,

voed mij door uw heil - ge kracht!
door Uw trou - we zorg om - ringd. A - men, a___ men!
maak ik dan uw lief - de groot.

