

Stil, mijn ziel wees stil

Psalm 62:6, Psalm 37:7a

Tekst: Harold ten Cate
Koorarr. Martin den Boer

Alten



1. Stil, mijn ziel wees stil en wees niet bang voor de on-
2. Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af dwars door het
3. Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los de waar-heid



ze-ker-heid van mor-gen. God om-geeft je steeds, Hij is er
dal zal Hij je lei-den. Stil, ver-trouw op Hem en hef je
die je steeds om-armd heeft. Wacht, wacht op de Heer, de zwart-ste



bij, in je be-proe-ving-en en zor-gen.
schild te-gen de pij-len van ver-lei-ding.
nacht ver-dwijnt wan-neer het dag-licht door-breekt.

Refrein



God, U bent mijn God en ik ver-trouw op U en zal niet

Zichtexemplaar



wan-k'len. Vre-de-vorst ver-nieuw een vas-te



geest bin-nen in mij, die rust in U al-leen.



Laatste keer refrein 2x